

ik ga naar de brugklas

een nieuw begin, een nieuwe school
een frisse start in een nieuwe klas
en niets is meer hetzelfde
als het de laatste 8 jaar was

en hoewel ik me daar best wel op verheug
doet het ook een klein beetje pijn
om afscheid te nemen van de basisschool
want wat had ik het hier jarenlang fijn

ik heb hier de allerbeste tijd gehad
dat mag iedereen weten
de juffen en meesters, de school, mijn klas
ik zal ze nooit meer vergeten