

24 Nieuwe vrienden

Trrring! De schoolbel gaat. Met lood in mijn schoenen loop ik de trap op, het grote gebouw naar binnen. Tweede lokaal links, dat is groep 6, dat hebben ze me gezegd. Ik zoek even, hang mijn tas op een haakje en loop als laatste de klas binnen.

Ik wil ergens gaan zitten, maar de juf legt een hand op mijn schouder en neemt me mee naar voren. 'Jongens en meisjes,' zegt ze, 'dit is Nona, ze is nieuw hier. Ik hoop dat jullie allemaal een vriend voor haar zullen zijn.'

Ik kijk de klas in. Vierentwintig paar ogen kijken me aan. Zit hier een nieuwe vriend tussen?

JIJ BENT MIJN VRIEND NIET MEER

Bam! Met een klap valt de achterdeur dicht. Jelle loopt stampvoetend de trap op en gooit ook nog eens met zijn eigen slaapkamerdeur.

Jelle's moeder schrikt zich een ongeluk. Ze loopt de trap op, klopt op de deur met het bordje 'verboden voor meiden' en vraagt: 'Mag ik binnenkomen?'

'Nee!' schreeuwt Jelle door de deur heen. 'Wat is er gebeurd?' vraagt moeder, 'Heb je soms ruzie?' Dan maakt Jelle pas open. Hij staat in de deuropening en bliest woedend: 'Hij begon!'

Een vriend met rimpels

Mijn beste vriend is een hele speciale.

Hij helpt me met mijn huiswerk en heeft antwoorden op al mijn vragen. Hij weet alles over vroeger en heeft gevochten in een echte oorlog. Hij is kampioen voorlezen en geeft knuffels als de beste. Hij heeft wel duizend rimpels, een nep-gebit en een grote bril met dikke glazen.

Mijn beste vriend is mijn opa.

Drie is teveel

Gisteren was het eindelijk zover. Kenya, mijn allerbeste vriendin van de hele wereld, kwam terug van vakantie! Speciaal omdat ik haar zo erg gemist had, had ik vriendschapsarmbandjes voor ons gemaakt.

Maar toen ik naar haar huis ging, was ze niet alleen. Haar nichtje Sofie was er ook en ze droegen allebei hetzelfde shirt: een roze, met hartjes en de letters BFF. En toen zeiden ze dat ik niet mee kon spelen, omdat het spel van Kenya maar voor twee spelers was.

En nu zit ik thuis, verdrietig en alleen.

Lieve penvriend

Lieve penvriend,

Hoe is het met je? Ik heb zo moeten lachen om jouw laatste brief. Jij maakt altijd zulke spannende en grappige dingen mee!

Ik moet je ook iets vertellen, er is iets heel spannends gebeurd. Hier op school durf ik het aan niemand te vertellen. Straks vertellen ze het nog door! En mama mag het ook niet weten. Alleen jou kan ik vertrouwen dat je mijn geheim niet verder vertelt.

Nou, hier komt het dan...
