

## **Man van Nazareth**

't Stond al heel lang opgeschreven  
Een mens die komen zou  
Voorbeeld van een beter leven  
Goedheid, liefde, waarheid, trouw  
Koningszoon, maar ook een knecht  
Zijn waardigheid werd afgelegd  
Een kind, geboren in een stal

Kwam met ons zijn leven delen  
Mens gelijk in ons bestaan  
Wat was gebroken kon hij helen  
Blijheid, zorgen, pijn, verstaan  
De liefde was zijn hartewens  
Zijn taal was vrede voor elk mens  
Zodat alles anders wordt

Hij is de hoop dat donker niet voorgoed zal zijn  
Het geheim dat is ontsloten, voor de mensen groot en klein  
En zijn licht leeft in mij, en het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet  
Ga met mij op reis, man van Nazareth

In de stilte zal hij spreken  
In de storm mijn stem verstaan  
Hij zal wat zwak is niet verbreken  
Altijd met mij verdergaan  
Niemand kent mij zoals hij  
Een gulle lach, ik voel me vrij  
Kan de toekomst weer aan

Hij is de hoop dat donker niet voorgoed zal zijn  
Het geheim dat is ontsloten, voor de mensen groot en klein  
En zijn licht leeft in mij, en het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet  
Ga met mij op reis, man van Nazareth

En de verhalen woord voor woord  
Vinden hun weg, ze leven voort  
Voor wie ze als een kind ontvangt  
Er in gelooft, ernaar verlangt  
Woord dat leven geeft

Hij is de hoop dat donker niet voorgoed zal zijn  
Het geheim dat is ontsloten, voor de mensen groot en klein  
En zijn licht leeft in mij, en het heeft mijn hart in vuur en vlam gezet  
Ga met mij op reis, man van Nazareth