

# ik ga naar groep 1

een beetje eng dat was het wel  
de eerste weken en dagen  
maar nu ben ik al veel meer gewend  
en hoef ik bijna niks meer te vragen

het is tijd om afscheid te nemen  
met een lach en een traan en een groet  
wat heb ik dit schooljaar veel geleerd  
ik weet nu al precies hoe het moet

omdat ik nog zo veel meer kan leren  
en omdat het toch zo leuk was  
wil ik dit jaartje nog eens overdoen  
en blijf ik in de eerste klas